

# Ørø Kirkeblad

Nr. 2

marts/april 2011

20. årg.



**Redaktionelt:**  
Ansvarshavende  
redaktør:  
Kirsten Schmidt  
**Deadline** for næste  
nummer af Øro  
Kirkeblad maj/juni  
2011 er d. 1. april.

## Vi er alle i samme båd.

En indførstet vise om visse  
begivenheder på Øro i vinteren  
2011.

**1.** Her har vi fjord og her har vi  
båd,  
Her har vi Øro, og Øro den bli'r  
flæt  
Her er fjord og her er båd,  
Her er øen, der bli'r flæt,  
Her er hele molevitten  
Færgen og hvad der er i den,  
*Kirken og skolen, Brugs og  
Forsamling*  
Kroen, naturen, museum og  
camping.  
Pengene fly'er  
mister vi no' et,  
er vi alle i samme båd.



**2.** Her har vi klubben for store  
maskiner  
Her er en Brugs med salat og  
clementiner  
Her er klubben for maskiner  
Her er Brugs med clementiner  
Her er fjord og her er båd,  
Her er øen, der bli'r flæt,  
Her er hele molevitten  
Færgen og hvad der er i den,  
*Kirken og skolen, Brugs og  
Forsamling osv.*



**3.** Her har vi parken med dyr og  
med børn  
Her har vi taxa'n, der osse ta'r en  
torn,

2

**5.** Her har vi bonden, der  
svinger sin møggreb  
Her Økontoret, der fører vores  
regnskab

Her er bonden med sin møggreb,  
Her kontoret med vort regnskab  
Her er kirken fuld af salmer  
Her er lægen uden kvalmer  
Her er parken fuld af børn  
Her er taxaen med torn  
Her er klubben for maskiner  
Her er Brugs med clementiner  
Her er fjord og her er båd,  
Her er øen, der bli'r flæt,  
Her er hele molevitten  
Færgen og hvad der er i den,  
*Kirken og skolen, Brugs og  
Forsamling osv.*



**6.** Her er et byråd, der skær, så  
det svier  
Her er en preusser, der tør hvor  
andrc fier  
Her er byrådet, der sviger  
Her er preusser'n – som en tiger

3

Her er bonden med sin møggreb,  
Her kontoret med vort regnskab  
Her er kirken fuld af salmer  
Her er lægen uden kvalmer  
Her er parken fuld af børn  
Her er taxaen med torn  
Her er klubben for maskiner  
Her er Brugs med clementiner  
Her er fjord og her er båd,  
Her er øen, der bli'r flæt,  
Her er hele molevitten  
Færgen og hvad der er i den,  
*Kirken og skolen, Brugs og  
Forsamling osv.*



**8.** Her har vi barnet, som ikke  
har gjort,  
Her pensionisten, som syns livet  
er for kort  
Her er livet, der er kort  
Her er barnet, som har gjort,  
Her er skolen, som kan kæse,  
Her er slipset, der vil blæse,  
Her er byrådet, der sviger  
Her er preusser'n – som en tiger  
Her er bonden med sin møggreb,  
Her kontoret med vort regnskab  
Her er kirken fuld af salmer  
Her er lægen uden kvalmer  
Her er parken fuld af børn  
Her er taxaen med torn  
Her er klubben for maskiner  
Her er Brugs med clementiner  
Her er fjord og her er båd,  
Her er øen, der bli'r flæt,  
Her er hele molevitten  
Færgen og hvad der er i den,  
*Kirken og skolen, Brugs og  
Forsamling osv.*

**7.** Her er en skole, hvor vi lærer  
at læse,  
Her en politiker, som på det vil  
blæse,  
Her er skolen, som kan læse,  
Her er slipset, der vil blæse,  
Her er byrådet, der sviger  
Her er preusser'n – som en tiger  
Her er bonden med sin møggreb,  
Her kontoret med vort regnskab  
Her er kirken fuld af salmer  
Her er lægen uden kvalmer  
Her er parken fuld af børn  
Her er taxaen med torn

Her er parken fuld af børn  
Her er taxaen med torn  
Her er klubben for maskiner  
Her er Brugs med clementiner  
Her er fjord og her er båd,  
Her er øen, der bli'r flæt,  
Her er hele molevitten  
Færgen og hvad der er i den,  
*Kirken og skolen, Brugs og  
Forsamling osv.*



**4.** Her har vi kirken, hvor vi  
synger salmer,  
Her har vi lægen, der hjælper  
vores kvalmer  
Her er kirken fuld af salmer  
Her er lægen uden kvalmer  
Her er parken fuld af børn  
Her er taxaen med torn  
Her er klubben for maskiner  
Her er Brugs med clementiner  
Her er fjord og her er båd,  
Her er øen, der bli'r flæt,  
Her er hele molevitten  
Færgen og hvad der er i den,  
*Kirken og skolen, Brugs og  
Forsamling osv.*



**5.** Her er et byråd, der skær, så  
det svier  
Her er en preusser, der tør hvor  
andrc fier  
Her er byrådet, der sviger  
Her er preusser'n – som en tiger

## Spøg til side...

Nu tenker I måske, at sådan en  
sang da ikke har noget med  
kirken og evangeliet at gøre, og  
at præster ikke skal blande sig i  
politik.  
Men se, der er en lang tradition  
for, at når tiderne har været  
hårde, har præsterne altid måttet  
stå frem og tale ord til trøst, man  
til besindelse eller endog tale  
magthaverne imod. For vi har et  
ansvar for vore sogn, som går  
langere end til det, vi siger fra en  
prækestol om søndagen.



- Anonym kvindelig præst :-)